

Harry De Paepe vertelt ons over “De Brexit, de aanleiding, het plaatsvinden en de gevolgen”.

Harry, een echte Anglofiel, is leraar geschiedenis in Dendermonde. Hij schreef recent een aantal boeken “*Stiff Upper Lips*”, antwoorden op de vraag “Waarom de Engelsen zo Engels zijn?” is al aan de 8ste druk toe. “*De twee kanten van het kanaal*” vertelt de geschiedenis van Engeland en de Nederlanden. Zijn recentste werk “*Het Lam Gods, bewonderd en gestolen*” verhaalt de vele omwegen die het werk door de geschiedenis al meemaakte.

Harry schrijft over de Britse politiek in Doorbraak.be, Knack, VRTnieuws.be. Hij is vaak te gast bij Radio 1 en in de Afspraak, Ter Zake, VTM nieuws en VRT journaal.

De weg naar de Brexit betekende een heel Engelse revolutie. De toekomst zal grote veranderingen teweegbrengen, zowel in de Europese Unie als in de UK.

Op 23 juni 2016 kiezen de Engelsen en de Welch nipt voor een Brexit, Noord-Ierland en Schotland en Londen willen het niet.

David Cameron veroorzaakte het referendum. Hij deed daarmee een grote gok. De conservatieve partij leefde al lang in onmin met de Europese Unie.

De hoofdlijnen:

Soevereiniteit:

Dat is het doel, tot in de kleinste details. Over de kleur van een paspoort werd heel lang onderhandeld ...

Ook bij Labour is er een Brexit-vleugel, die vurig tegen de aansluiting bij Europa is.

De Engelsen willen duidelijk hun eigen normen hanteren.

Migratie:

De Britten zijn zeer tolerant, maar migratie speelt een grote rol in de Britse publieke opinie.

De migratiestroom in de UK is de jongste jaren gekeerd: ze komt nu vooral uit de Europese Unie. Theresa May startte ooit een anti-migratiecampagne. Nu belooft Boris Johnson dat het wel zal lukken. Dat belooft ook Nigel Farage.

Revolutie:

De Brexit betekent revolutie.

Dominic Cummings is de architect van de Brexit. Vandaag is hij de persoonlijke medewerker van Boris Johnson.

Opportunisme:

Boris Johnson is de grootste opportunist. Het enige wat hij wou was premier worden.

De gevolgen??? De politiek in het Verenigd Koninkrijk is heel onvoorspelbaar en onberekenbaar.

Daarop begint een vraag- en antwoordronde over:

- Het Australisch puntensysteem: je hebt een aantal kwalificaties nodig om Engeland binnen te mogen om te wonen en te werken.
- Het kennen van de taal is in Amerika en Canada een voorwaarde om te mogen komen.
- Wat met de financiële macht van Londen?
- De voorspelde chaos is er nog niet gekomen.
- Is Brexit een slecht voorbeeld voor andere landen van de E.U.?
- De Schotten zijn zeer gedragsetrouw. Vermoedelijk komt daar een referendum na de Schotse verkiezingen van 2021.

- Een verenigd Ierland zou enorme problemen opleveren. Misschien is daar een confederatie mogelijk?
- Vele vluchtelingen willen naar Engeland. Tot voor kort was daar geen identiteitskaart nodig. Een strengere wet is er nog steeds niet.

Het is in elke geval zeker dat de UK een enorm verlies aan expertise, aan geld voor wetenschappelijk onderzoek en aan geld voor de landbouw te wachten staat. Daar zijn ze zich nog niet goed van bewust.

Onze voorzitter besluit deze boeiende avond met de vaststelling dat de studenten van Dendermonde zich gelukkig mogen prijzen met een leraar geschiedenis als Harry. Dank aan Marnixring De 4 Ambachten voor hun aanwezigheid. Dank ook aan Harry voor zijn enthousiaste voordracht!