

Bart Van Damme, zoon van Martine en Hedwig, laat ons kennismaken met de Rockgroep uit het Meetjesland "Woesten", waarvan hij de zanger is.

De kennismaking verloopt via het vertonen van een film, "Waterlander" over het ontstaan van de groep. Er hoort ook een CD en een boek bij.

De film schetst een tijdsbeeld. Vandaar dat hij in zwart-wit werd opgenomen.

Blijkbaar was er nood aan deze film, want hij lokt veel kijklustigen. De film wordt meestal vertoond in combinatie met een optreden.

Woesten vindt het belangrijk dat in onze eigen taal gezongen wordt. Daarin zat ook de kracht van de liederen van Luc De Vos.

Die muziek roept ook vele vragen op.

De groep trekt bij elk optreden een groot jeugdig publiek aan.

Cultuur is wat mensen doen en wat hen verbindt. Ook Rock and Roll is cultuur.

Bij het maken van de film, het boek, de projecten, de zoektocht was en is **co-creatie** heel belangrijk.

In juni komt er een speciaal project in Sleidinge over de "ultieme vrijheid".

De naam "Woesten" geeft een knipoog naar het dorpje in de Westhoek "Woesten".

Veel dank aan Bart, een bevlogen enthousiaste verteller!