

## **Onze voorzitter Marc V. heeft de eer en het genoegen om Domien Bekaert op te nemen in onze ring, met dank aan de peters Roos en Toon**

Wij allen nemen niet alleen Domien op in onze ring, hij neemt ons ook op. Dit is dus een wederzijdse verbintenis.

Welke verbintenis gingen wij destijds aan? Wat betekent die opname?

- Wij zijn betrokken bij het Vlaamse volk en opgenomen in de Nederlandstalige cultuurgemeenschap. Dit is een actieve betrokkenheid die zich afspeelt in het dagelijks leven, ons beroep en persoonlijk engagement daarbuiten. Onze eerste doelstelling: **Het verspreiden en bevorderen van de cultuur in de Nederlandse taalgemeenschap.**
- We zijn een groep van vrienden die het goed met elkaar menen. Een andere politieke of filosofische overtuiging mag deze vriendschap niet in de weg staan. Er is wederzijds respect. Daarom de tweede doelstelling: **Vriendschap en dienstbetoon onder de leden ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.**
- Er zijn personen die onze speciale aandacht verdienen, zij die het moeilijk hebben of op de proef gesteld worden in hun persoonlijk leven, soms ook omdat zij zich inzetten of op de voorposten staan in acties voor het behoud van onze cultuur. Zij moeten op ons kunnen rekenen. Er is ook de nationale en internationale gemeenschap waarin wij leven. Door ons te verenigen rond uitgelezen doelstellingen en daaraan op een specifieke wijze vorm te geven, stellen wij ons bij wijze van spreken “elitair” op. Dat betekent niet dat wij op wie dan ook minachtend toekijken. De eigen aard en cultuur voorrang geven in onze aandacht en zorg mag verdraagzaamheid ten aanzien van andere rassen en volkeren niet uitsluiten. **Daarom de derde doelstelling: Het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.**

**Domien verklaart zich bereid om deze doelstellingen en de wijze waarop wij die willen realiseren te willen aanvaarden. Daarom nemen wij hem op in onze Marnixring Meetjesland en krijgt hij zijn speldje opgespeld.**

**John Huvaere uit Wingene is onderwijzer op rust. Hij is lid van Marnixring Roeselare -Tielt en wordt er in januari de nieuwe voorzitter. Hij vertelt over de onderwijzer, vroeger en nu.**

Wij herkennen uit onze prille en latere kindertijd:

de “meester” behoorde tot de notabelen van een dorp, het schoolbord was heel belangrijk, lijfstraffen waren schering en inslag, er bestond een 7<sup>de</sup> en 8<sup>ste</sup> studiejaar, wij spaarden zilverpapier voor de missies, wij kregen een askruisje op aswoensdag, wij verzamelden snoep in de vasten, wij zongen “De trommel slaat, de fluite ...”, wij spaarden bij de Algemene Spaar- en Lijfrenteklas op school, enkel de bewaarschool was gemengd, wij dronken dagelijks levertraan in de winter, wij kregen een pokkeninenting, wij kenden zoethout, muilentrekkers, wij gingen eens per jaar op schoolreis, wij liepen mee in de processie, deden

onze Eerste en Plechtige Communie, wij bikkelden, knikkerden, speelden met vliegers, sprongen touwtje, speelden met de skoebidoe, de jojo, de hoelahoep ...  
Het waren voor de meesten van ons mooie tijden.

Er is veel veranderd. Ons onderwijs behoorde tot de top. Het algemeen niveau is nu heel erg gedaald. Dit haalt de voorpagina van het krantennieuws. Het huidig onderwijs wordt ook met heel andere zaken geconfronteerd dan vroeger. Dat is niet altijd positief, wat heel jammer is.

Maar laat ons toch hoopvol naar de toekomst kijken!

De spreker sluit af met heel humoristische noten: een greep uit opstellen en proefwerken van vroeger. Die leverde vaak ongewilde maar schitterende lachwekkende resultaten.

Een mooie avond werd afgesloten: een greep uit de oude doos en een vooruitblik op de komende jaren!  
Veel dank aan de vlotte spreker.

Marleen Uyttendaele