



Marnixring Land van Playsantië

organiseert op woensdag 5 februari een
lezing van **Freddy MICHIELS** over

“ 55 Helden ”



Straffe verhalen achter bekende standbeelden in Antwerpen

**Geachte leden van de Marnixring,
Geachte vrienden en sympathisanten,**

Graag nodigen wij U uit voor de eerste lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op **woensdag 5 februari 2020** op onze intussen bekende stek: de **Castelijnschoeve in Halle-Zoersel**. Alle praktische informatie vindt U onderaan deze pagina.

Zoals U wellicht al gemerkt hebt hebben onze vergaderingen voortaan plaats op de 1^{ste} woensdag van elke maand, en niet meer de 1^{ste} donderdag...

Onze eerste gastspreker is de welbekende journalist/auteur **Freddy MICHIELS** die een hele reeks boeken heeft geschreven over Antwerpen, zijn bekende figuren en zijn sappig dialect.

Elke stad die zich respecteert brengt graag hulde aan de personen of instanties die voor die stad belangrijk geweest zijn. Het is ongelooflijk hoeveel standbeelden Antwerpen telt van belangrijke mensen. Jammer dat zo weinig mensen vandaag nog weten wie ze zijn...

Tijdens deze lezing maken we kennis met de verhalen achter een selectie van “**55 Helden**” die een standbeeld kregen in Antwerpen, ... en wie waren ze eigenlijk: Peter de Grote, Henri Leys, Louis Major, Camille Huysmans, Jan Olieslagers, Victor Driessens, Lodewijk van Bercken, etc...?

En ook: Wie was de eerste Vlaming die in Antwerpen een standbeeld kreeg? Waarom staat het standbeeld van de misdadiger Jan de Lichte voor het Justitiepaleis in Antwerpen? Hoeveel standbeelden zijn er te vinden in Antwerpen waarmee een ondernemer gehuldigd wordt?

Elk standbeeld verbergt een boeiend verhaal, en **Freddy** brengt ze stuk voor stuk op een pittige manier...

Freddy MICHIELS (°Heist-op-den-Berg, 1942) is journalist, publicist, bladenmaker en auteur van naslagwerken met een brede waaier gaande van “Hawaii in het voetspoor van Pater Damiaan” over “De mémoires van Fred De Bruyne” tot “40 jaar de Strangers” en “85 jaar Flandria”.

Zijn bekendste werk is ongetwijfeld “Het Groot Sinjorenboek”, een driedelig naslagwerk over de Antwerpse taal (Deel 1), de Antwerpse uitdrukkingen en gezegden (Deel 2), en de lijst van alle Antwerpenaren die we niet mogen vergeten (Deel 3).

Hieronder alle praktische informatie:

Datum: **Woensdag 5 februari 2020**

Uur: Aanvang van de avond: **19:30 u** – Aanvang van de lezing: **21:00 u**

Locatie: **De Castelijnschoeve, Kasteeldreef 52, 2980 Halle-Zoersel** (→ Ruime parking achter het domein)

Bijdrage in de kosten: **45 € pp** voor leden en partners van een Marnixring – **50 € pp** voor niet-leden. Prijs inclusief:
. Het bijwonen van de lezing, met mogelijkheid tot het stellen van vragen nadien...

. Een drankje vooraf, een maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht, de nodige begeleidende dranken aan tafel (water, wijn), en koffie om af te sluiten.

NB: Ook deelnemen **zonder** de maaltijd vooraf kan (vanaf 21:00 u) aan **10 € pp**, drankje inclusief.

Inschrijven: **Ten laatste op maandag 3 februari 2020** bij de onze Protocolmeester Remy APPERMONT op volgend e-adres: r.appermont01@telenet.be

Betalen:
. Door overschrijving op de bankrekening van MR Land van Playsantië: BE89 1430 9105 2385 met vermelding van uw naam, het aantal personen, en de gekozen formule.
. Of door contante betaling ter plaatse aan onze Penningmeester Johan VANSLAMBROUCK.

Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië heet U van harte welkom op deze avond !