



De Maretak

MR: " Land van Loon - Nieuw Eyck "

Contact: Reselt 4 - 3650 Rotem
e-mail: friedagijzen@hotmail.com

Spreker	Jan Rutten
Onderwerp	Artsen zonder vakantie.
Datum	18 september 2018

Aanwezige leden

Lode Clijsters, William Erven, Frieda Gijzen, Paul Janssen, Jos Nicolaes, Eric Rutten, Dirk Slaets, Nico Stassen, Jean Swagten, Loek Theelen, Jean Vandeweert, Willy Van Pol, Guy Willems.

Aanwezige partners

Marianne Hendrikx, Lizy Meuris, Mariet Vankerkom, Else Wieërs, Mariette Ramsak, Lies Coonen, Marleen Peeters, Liliane Hoogmartens, Lutgart Maasen.



Het aperitief kunnen we nog eens gezellig buiten op het terras nemen.



Hierna worden we door protocolmeester Willy aan tafel genodigd en welkom geheten met een speciaal welkom aan de spreker Jan Rutten en zijn dochter.

Willy heeft ook weer een aangepast gedicht meegebracht: een gedicht van Merel Anten die in de zomer van 2017 terugkeerde naar Nederland, nadat zij een tijdlang in Uganda woonde. In dit gedicht beschrijft ze hoe het voelt om terug te keren, hoe groot verschillen zijn en de heimwee die je letterlijk kunt proeven in een verse mango.

Hoe lang nog gaat dit duren?

Hoe lang zie ik de fruitstalletjes nog voor me,

Wanneer maken de beelden van de wegen met gaten en hobbels plaats voor lang saai asphalt?

De big mama's die naar me roepen:

Koop je passionfruit vandaag alsjeblieft bij mij!

Hoe lang nog heb ik de smaak van verse mango in mijn mond?

Wanneer wordt dat weer die van aardbeien, haring en hagelslag?

Hoe lang nog zie ik de mensen lopen langs de weg, hand in hand, altijd lachend en groetend?

Hoe lang nog ruik ik de vieze files en zie ik de verkeerspolitie voor me in witte pakken?

Wanneer wordt dat vervangen door dennenbossen, eekhoorntjes en verkeersbonnen bij de post?

Hoe lang zie ik de Nijl nog in mijn dromen?

Kronkelend langs palmbomen, en velden vol rijst.

De vissers die voor dag en dauw hun netten uitslaan.

Wanneer wordt dat de Noordzee waar een zeehondje af en toe haar kop laat zien?

Wanneer lopen de kinderen niet meer op blote voeten naar buiten,

Maar met laarzen het bos in,

Hoe lang nog

Duren hun verhalen over Oeganda,

Over hun juffen en hun vrienden daar?

Wanneer zijn we weer gewend aan binnen eten,

Binnen spelen

Binnen slapen

In plaats van onder een sterrenhemel

Naast een kampvuur en een waker die ons beschermt tegen de wilde dieren.

Hoe lang nog zie ik hun lachende gezichten, hun gespierde lichamen, hun witte tanden?

Hoe lang nog voel ik de Afrikaanse zon in mijn huid?

En terwijl ik hier over nadenk

Stromen de tranen over mijn wangen.

We vertrokken uit Afrika.

De lieve lach van Ramadan,

Nog een keer zwaaiend naar de kinderen terwijl we de poort uit rijden.

Hoe lang nog?

Vervolgens stelt Willy het menu voor:

- Spinaziesoep
- Varkenshaasje of kabeljauw
- Parfait nougat of fruit



Voorzitter Paul deelt het boek "50 jaar MR" uit.

Hij is weer naar Gent gegaan voor de Algemene Vergadering. Enkele punten:

- Alle achterstallige betalingen zijn geïnd.
- Komen-Moeskroen is geregeld: er zijn momenteel 130 leerlingen. Alles is verhuurd (met dank aan de heer Ombelets).
- Er is een functie vacant bij het Centraal Bestuur.
- De Erepenning 2019 wordt toegekend aan Frans de Brabandere.
- Centraal deelt ook mee dat Dries van Langenhove (in opspraak gekomen na de Pano-uitzending) in 5 Ringen heeft gesproken.



- Wat het slotcongres betreft (06/10 in de namiddag) : de uitnodigingen zijn, dank zij onze Guy, heel mooi en ok gemaakt en, dank zij onze Paul, op tijd verstuurd! Paul heeft de coördinatie overgenomen van Bert Smeets.

Dan komt Guy aan het woord voor meer uitleg over de uitreiking van de Prijs MR-Limburg.

- Hij geeft aan dat Paul een heel strikt tijdschema heeft opgemaakt.
- Er zijn 2 genomineerden: Camille Lemmens en Ine Roox.
- Er zullen geen hostessen zijn.
- De laudatio gebeurt live.
- Jempi (Herkenrode) zal contacten leggen met de pers.
- Frieda Brepoels komt.
- Jan Peumans zal de Prijs uitreiken.

Uiteindelijk is het woord aan onze spreker Jan Rutten. Jan heeft vroeger gedurende 35 jaar in een ziekenhuis gewerkt. Toen hij met pensioen was, hoorde hij van Artsen zonder vakantie. Dit sprak hem aan en hij ging op gesprek. Hij werd onmiddellijk aangenomen!

Artsen zonder vakantie heeft zijn hoofdzetel in Mechelen en stuurt zijn mensen (400 in totaal) uit naar een beperkt aantal landen, die door de Verenigde Naties als de minst ontwikkelde landen worden beschouwd: Benin, Burkina Fasso, Burundi, Congo, Kameroen, Rwanda en Tanzania. Deze mensen offeren hiervoor 2 à 3 weken van hun vakantie op om daar te gaan werken in toch wel erbarmelijke omstandigheden. Het is er snikheet, er is vaak geen water. Men logeert in een klooster en het eten wordt er stipt op een bepaald uur

geserveerd; ben je er dan niet, dan heb je geen eten! Bij elke missie verliest Jan zo'n 5 kg lichaamsgewicht tijdens die 3 weken! Ook 's avonds is het er levensgevaarlijk!

Grote bewondering voor Jan en die andere vrijwilligers die hun vakantie opofferen om de Afrikaanse medemens te verzorgen en op te leiden. Enorm respect!

Jan bracht zijn uiteenzetting (met de hulp van zijn dochter aan de computer) op een heel gemoedelijke wijze, heel aangenaam om naar te luisteren en iedereen luisterde dan ook heel geboeid!

Zo kwam er weer een einde aan een zeer boeiende avond!

Volgende maand komen alleen de leden samen voor de besloten vergadering.

Programma 2018.

16 januari	Nieuwjaarsreceptie.
15 februari	Krokusuitstap: Universiteit Hasselt.
20 maart	Stijn Billiet: "De Europese kant van de Brexit"??
17 april	Tim Van Mierlo: Multiple sclerose, een focus op cognitie.
15 mei	Boudewijn Knevels: Tot u spreken de hersenen van Guido Gezelle.
19 juni	Mathieu Gielen: Taalleerkracht: van drillsergeant tot coach.
11/12 augustus	Zomeruitstap Mechelen.
18 september:	Jan Rutten. Artsen zonder vakantie
07 oktober	Uitreiking Prijs Marnixring Limburg Viering 50 jarig bestaan MR
16 oktober	Besloten vergadering.
20 november	Verkiezingen.
14 december	Kerstfeest