

MR Land van Loon - Nieuw Eyck
KBC BE27 4534 1291 0195

Contact: Reselt 4 - 3650 Rotem
e-mail: friedagijzen@hotmail.com

Spreker	
Onderwerp	Bestuursverkiezingen 2018
Datum	20 november 2018

Aanwezige leden	Lo Clijsters, William Erven, Dirk Flipkens, Frieda Gijzen, Paul Janssen, Jos Nicolaes, Eric Rutten, Dirk Slaets, Nico Stassen, Loek Theelen, Jean Vandeweert, Willy Van Pol, Guy Willems.
Aanwezige partners	Annita Verhoeven, Willy Jans, Marianne Hendrikx, Else Wieërs, Mariette Ramsak, Lies Coonen, Liliane Hoogmartens, Lutgart Maasen.



Een verrassing stond ons te wachten dinsdagavond in kasteel Wurfeld: in een deel van het kasteel was er elektriciteitspanne die niet direct verholpen kon worden!



Een aperitief bij wat minder licht is niet zo erg en dus konden we daar al mee beginnen. Niemand had trouwens bezwaar om dat een beetje te rekken! Het koken zelf gebeurt gelukkig op gas; er was alleen wat improvisatie nodig in de keuken om alles warm te houden en het hele gezelschap gelijktijdig te kunnen bedienen. En het moet gezegd: eigenlijk hebben wij van die panne geen nadeel ondervonden: alles was heel lekker en.... voldoende warm!



Na een sein uit de keuken nodigde Willy ons intussen aan tafel en verwelkomde hij ons met een herfstgedicht uit de gedichtenbundel 'Adagio' van Felix Timmermans (1886 – 1947).

Het gedicht beschrijft de schoonheid van de herfst met daaraan gekoppeld een diepere, bijna wijsgerig-religieuze beschouwing over de broosheid ervan enerzijds en het tegendeel in het Godsgeloof anderzijds. In de laatste verzen doemt de winter op: een metafoor voor de laatste periode van het menselijk leven. Het eerste vers en het laatste staan tegenover elkaar: de voorbode van de dood vs de gelovige houding van overgave en aanvaarding.

Felix Timmermans

De herfst blaast op den horen

De herfst blaast op den horen,
en 't wierookt in het hout;
de vruchten gloren.
De stilten weven gobelijnen
van gouddraad over 't woud,
met reeën, die verbaasd verschijnen
uit varens en frambozenhout,
en sierlijk weer verdwijnen...
De schoonheid droomt van boom tot boom,
doch alle schoonheid zal verdwijnen,
want alle schoonheid is slechts droom,
maar Gij zijt d' Eeuwigheid!
Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt
en zegen ook zijn vruchten.
Een ganzendriehoek in de luchten;
nu komt de wintertijd.
Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten.
Ik ben bereid.

Na het eten moest dan overgegaan worden tot de verkiezingen. Op voorhand was gezegd dat dit niet zo'n makkelijke klus zou worden gezien er uit een lijstje van 7 leden 5



bestuursleden moesten worden gekozen! Met de stembriefjes had ik mij dus voorzien voor 3 stemrondes! Wat bleek? Na de eerste stemronde hadden we al meteen 5 mensen met minstens 2/3 van de stemmen! Beter kan niet!

De uitverkorenen waren (in alfabetische volgorde) Lo Clijsters, Dirk Flipkens, Paul Janssen, Dirk Slaets, Jean Vandeweert.

Deze 5 trokken zich dan terug om de 'postjes' te verdelen! Dit duurde wel vrij lang en wij begonnen ons al ongerust te maken. Niet nodig : ze keerden zonder bulten of schrammen bij ons terug en deelden de samenstelling van het nieuwe bestuur mee:

- Voorzitter: Paul Janssen
- Ondervoorzitter: Jean Vandeweert
- Secretaris: Lo Clijsters
- Penningmeester: Dirk Flipkens
- Protocolmeester: Dirk Slaets

Er volgde applaus en gelukwensen!



Paul nam nog het woord voor enkele mededelingen:

- Een nieuw bestuur kan natuurlijk voor verandering zorgen: bijvoorbeeld bij onze samenkomsten meer tijd uittrekken voor de sprekers en iets minder voor het culinaire.
- Aan Eric en Jean wordt gevraagd te werken aan uitbreiding en verjonging. Paul dankt de uittredende bestuursleden en wenst proficiat en succes aan de nieuwe.
- Het Kerstfeest gaat door op 14 december: We gaan voor een 4-gangendiner en een omlijsting door Stijn Moekaars.
- Voor de toekomst wordt gewerkt aan contact met sprekers Nele Schotsmans en Ine Roox; bezoek aan de Corda-campus en de organisatie van een 'dichtslag'.

We dronken nog iets op de goede afloop en de zekerheid dat wij weer op een uitstekend MR-2019 kunnen rekenen.

Frieda Gijsen.

Programma 2018

16 januari	Nieuwjaarsreceptie.
15 februari	Krokusuitstap: Universiteit Hasselt
20 maart	Stijn Billiet: "De Europese kant van de Brexit"
17 april	Tim Van Mierlo: Multiple sclerose, een focus op cognitie
15 mei	Boudewijn Knevels: Tot u spreken de hersenen van Guido Gezelle
19 juni	Mathieu Gielen: Taalleerkracht: van drillsergeant tot coach
11/12 augustus	Zomeruitstap Mechelen
18 september:	Jan Rutten. Artsen zonder vakantie
07 oktober	Uitreiking Prijs Marnixring Limburg
	Viering 50 jarig bestaan MR
16 oktober	Besloten vergadering
20 november	Verkiezingen
14 december	Kerstfeest