

## Van Tipperary tot Passchendaele (29/10/2019)

---



### Over de vergeten Paddy's en een unieke samenwerking tussen de 2 gemeenschappen op Vlaamse slagvelden.

Waarom steunden Ierse constitutionele nationalistenvan de Britse oorlogsinspanning tijdens WO 1 en hoe werden zij uiteindelijk de echte verliezers van het conflict. Sinds de jaren '90 specialiseert Erwin Ureel (1959) zich in het verhaal van de Schotse, Ierse, Welshe en Canadese betrokkenheid bij WO1. Hij is de drijvende kracht achter talloze plechtigheden en oprichting van prachtige monumenten (Schotse herdenkingsite op de Frezenberg, het Welsh National memorial Park,... ). Erwin kwam ons vertellen over de op- en ondergang van het gematigd Iers nationalisme in de periode 1900-1917, over de vergeten Paddy's en een unieke samenwerking tussen de 2 gemeenschappen op Vlaamse slagvelden.

Dat Erwin een levendige encyclopedie was en tevens gepassioneerd kon vertellen had ik tot op heden enkel van horen zeggen; sinds onze laatste vergadering in oktober met de Marnixring Adriaen Willaert kan ik dit enkel beamen. Tot 3x een uur was het muisstil en luistereden zo'n 40-tal aanwezigen aandachtig naar wat de man allemaal te vertellen had.

We werden meegenomen doorheen een stukje Ierse geschiedenis en een blijvende herinnering aan de wreedheden die er een eeuw terug in onze streek plaatsvonden. Iets dat we moeten koesteren en laat ons nooit vergeten waarom er zoveel hun leven lieten. Vol anekdotes en ruimte voor vraagstelling verliep de avond voor iedereen verrijkend. Voor de rest kan ik enkel meegeven dat de afwezigen ongelijk hadden.

