

Kleine mensen door Raoul Boucquet (28/01/2020)



Van gestalte kleine mensen, een vaak tragisch verhaal doorheen de geschiedenis.

Raoul Boucquet is de bezieler van het standbeeld van Adriaen Willaert. Hij startte zijn betoog dan ook logischerwijs met een woordje omtrent het standbeeld van “de maestro Adriano”, dat er enkele jaren geleden eindelijk kwam, dankzij een samenwerking tussen Marnixring de Blauwvoet en Marnixring Adriaen Willaert. Daarnaast kwam hij ons een leerrijk verhaal vertellen over de van gestalte kleine mensen door de eeuwen heen.

Als geschiedkundige gaf Raoul ons een inzicht in de moeilijkheden voor de kleine mensen door de eeuwen heen. Vernedering, slavenisme en misbruik oa. passeerden de revue. Daarnaast kregen we ook heel wat weetjes te horen vanuit medisch en cultureel oogpunt.

Onderstaande foto illustreert als geen ander hoe men nog altijd omgaat met van nature kleine mensen. Een shot uit de recent iconische film “The Wolf of Wallstreet”. Tijdens een personeelsfeestje houdt men er een partijtje dwergwerpen. Op vandaag kan je nog steeds dwergen inhuren voor vanalles en nog wat. Voor henzelf waarschijnlijk veel meer vanuit financieel oogpunt dan vanuit opportunisme.



Het was alweer een gezellige avond onder de Marnixvrienden. En Pieter die ontving ons en onze gasten alweer perfect. En kookt(e) zoals gebruikelijk ook heel lekker voor ons.

